

157d Met hart en ziel maak ik Hem groot

De lofzang van Maria

refrein: 1 voorzang, 2 allen
Met hart en ziel maak ik Hem groot! voorzang:

voorzang Met hart en ziel maak ik Hem gróot
en vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder.

allen *refrein*

voorzang Voor mij had Hij oog, zijn dienaarés;
Hij heeft mij gezien in mijn vernédering.

allen *refrein*

voorzang Nu word ik voor altijd gelukkig geprézen
door alle geslachten om wat Hij mij déed:

allen *refrein*

voorzang Grootse dingen en machtige dáden
waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Náam!

allen *refrein*

voorzang Want Hij blijft zijn barmhartigheid tróuw,
geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekénd.

allen *refrein*

voorzang Met krachtige hand brak Hij de trótsen,
smeet Hij hun hoogmoed aan stúkken.

allen *refrein*

voorzang Hij haalde de machtigen neer van hun trónen,
maar armen en kleinen hief Hij omhóog.

allen *refrein*

voorzang Wie hongerden zijn ruimhartig verzádigd,
wie alles bezaten staan met lege hánden.

allen *refrein*

voorzang Israël koesterde Hij als zijn kind,
Hij bleef gedachtig aan zijn ontférming.

allen *refrein*

voorzang Zo heeft Hij gesproken tot wie vóór ons leefden,
al sinds Abraham, – zo spreekt Hij voorgóed.

allen *refrein*

tekst Sytze de Vries – Lucas 1,46-55
muziek Christiaan Winter